

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg  
Postbus 100  
6980 AC Doesburg

Aduard, 23 november 1995

Betreft: opsporing oorlogsslachtoffers

L.S.;

*kl. mededeling  
dat geen info  
aanwezige is  
15/11/96*

Reeds geruime tijd ben ik bezig een 3-tal mannen, die in november 1944 zijn verdwenen, op te sporen. Er zijn aanwijzingen dat ze in Duitse handen zijn gevallen. Eèn van hen, Hendrik Wobbes, was een oom van mij. Dit is dan ook de reden dat ik het onderzoek ben begonnen, overigens met instemming en medewerking van familieleden van de beide andere vermisten.

De opsporing betreft de volgende personen:

Jan Gouman , geboren op 13 juni 1916 te Barendrecht, destijds wachtmeester bij de Marechaussee en tot het tijdstip van vertrek ondergedoken het laatst in Deventer.

Geert Wijdeveld, geboren op 22 augustus 1921 te Onstwedde, destijds sluiswachter in Limburg en tot het tijdstip van vertrek ondergedoken te Hoogkerk.

Hendrik wobbes , geboren op 15 december 1919 te Tijnje en tot het tijdstip van vertrek werkzaam in het veehoudersbedrijf van zijn moeder te Hoogkerk.

Mijn onderzoek heeft tot nog toe de volgende informatie opgeleverd:

Op 1 november 1944 zijn Geert Wijdeveld en Hendrik Wobbes vanuit Hoogkerk vertrokken naar Deventer waar contact werd gezocht met Jan Gouman die enige tijd daarvoor ook in Hoogkerk zat ondergedoken. Op 4 november 1944 is het 3-tal tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede de Rijn overgestoken. Met hulp van de ondergedoken Tielse politiemann Douma en zijn dochter zijn de mannen in de nacht van 5 op 6 november 1944 bij Tiel de Waal overgestoken. Ze hebben contacten gelegd met de BS te Beneden-Leeuwen in de persoon van de heer J. Kalkers. Via de BS zijn ze in contact gebracht met de geallieerden en daar hun diensten aangeboden. Uit, nog niet bevestigde, particuliere bronnen vernam ik dat de mannen in gezelschap van een geallieerd officier opdracht hebben gekregen om terug te keren naar bezet gebied teneinde inlichtingen te verzamelen tbv de geallieerden. Volgens die geallieerde officier zijn de 3 mannen daarbij in handen gevallen van de Duitsers. Dit moet plaatsgevonden hebben in de omgeving van Renkum-wageningen.

Via de familie van Jan Gouman ben ik in het bezit gekomen van een brief (bijlage) waaruit valt af te leiden dat de mannen inderdaad door de Duitsers zijn ingerekend. Vele pogingen van mij om hierover meer informatie te verkrijgen bij o.a. Politie, Justitie en het Algemeen Rijksarchief zijn op niets uitgelopen. Op advies van het Rijksarchief richt ik mij daarom thans tot u.

In de bijgevoegde brief wordt de naam genoemd van de Duitse Major Kahlen en verder is er sprake van een proces-verbaal dat is opgemaakt door de Wageningse Politie. Mede gelet op de overige informatie in de brief ben ik thans op zoek naar de archieven van de Bijzondere Rechtspleging.

Mijn verzoek aan u is of u kunt nagaan of er in uw streekarchief documentatie aanwezig is dat mogelijk betrekking heeft op de Bijzondere Rechtspleging met betrekking tot de Duitse Major Kahlen. Als er een dossier o.i.d. omtrent hem aanwezig is kan dit mogelijk aanwijzingen opleveren die mij kunnen helpen bij mijn speurtocht.

Ik hoop dat u mij wilt helpen en zeg u daarvoor graag bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

J. Wobbles  
Snikweg 32  
9831 PR Aduard  
tel. 050-4032268 of  
050-5239302

Bijlage: 1